

Gevangen in De Blokhuispoort



DE BLOKHUISPOORT IN LEEUWARDEN, EEN VOORMALIGE GEVANGENIS, IS EEN BIJZONDER MONUMENT OP EEN LOCATIE WAARVAN DE GESCHIEDENIS TERUGGAAT TOT IN DE 15E EEUW. EIND 2007 VERTROK DE LAATSTE GEDETINEERDE UIT DE BLOKHUISPOORT GEVANGENIS. SINSDIEN IS HET GEBOUW EEN CREATIEF BEDRIJVENCENTRUM GEWORDEN, WAAR BEDRIJVEN EN KUNSTENAARS EEN VOORMALIGE CEL KUNNEN HUREN. FRIESLAND POST SPOORDE EEN AANTAL EX-GEDETINEERDEN OP EN BLIKTE MET HEN TERUG OP HUN LEVEN IN DE CEL. DEZE MAAND DEEL 5.



'Ik was eigenlijk best wel een modelgevangene'

DERTIG DAGEN BRACHT HILLEBRAND KLEIN(57) UIT LEEUWARDEN ZIJN LEVEN DOOR ALS GEDETINEERDE IN VOORMALIG GEVANGENIS DE BLOKHUISPOORT TE LEEUWARDEN. 'JUSTITIE HAD EEN FOUTJE GEMAAKT.'

Ik werd op een regenachtige ochtend achter het station in Leeuwarden door een groot arrestatieteam klemgereden. Ze dachten dat ik nog een straf had openstaan, maar kwamen er na een paar weken achter dat ze een administratiefoutje hadden gemaakt. Ik mocht de cel weer uit en zwoor mezelf nooit meer met justitie in aanraking te komen.'

'Ik was zestien jaar toen ik achttien maanden gevangenis kreeg voor een overval op een tankstation. De rechter vond dat ik voor zo'n volwassen misdadaad ook een volwassen straf mocht krijgen. Na die achttien maanden raakte ik de weg kwijt. Ik koos vanwege de spanning en de kick voor de criminaliteit en zat jarenlang in moderne gevangenissen als Grave en Zutphen. Een paar weken in De Blokhuispoort zitten, vond ik niet erg. Een nieuwe gevangenis is strak en formeel, terwijl de Blokhuispoort warmte uitstraalt. Ik weet niet meer welk celnummer ik had, maar ik weet wel dat het op de tweede etage was. Ik keek uit op de luchtplaats. Met doeken, ik draag altijd hoofddoeken met sterren of patronen erop, probeerde ik het gezellig te maken in mijn cel. Ik speelde gitaar en schreef ontzettend veel liedjes. Toen ik daar zat, werd Azië geteisterd door een Tsunami (december 2004 red.). Ik dacht: Ik moet wat doen voor deze mensen en maakte muziek voor de kinderen die hun ouders hadden verloren. Deze nummers werden later uitgebracht op cd en de opbrengst ging naar Azië. Op de luchtplaats gaf ik met mijn gitaar een aantal concerten. Op een gospelachtige manier speelde ik nummers van Jimi Hendrix; werkelijk de allergrootste jongens stonden te janken. Mijn muziek maakte veel bij ze los. Dat ik die criminelen met hun mega tattoos aan het huilen kreeg, raakte mij. Ook zij waren mensen van vlees en bloed met emoties en een goede kant. Ze misten hun vrouw en kinderen. Van de bewaarders mocht ik vaker concerten geven. Wel moest ik voor

elke vleugel apart spelen, anders zou het misschien onbeheersbaar worden.'

'Stoer doen deed ik in de gevangenis niet. Ik was eigenlijk best wel een modelgevangene. Ik kon me goed handhaven en klom snel op. Ik regelde voor mezelf leuke klusjes zoals coördinator op een werkdienst of bij de schoonmaakploeg. Veel buiten de cel zijn heeft grote voordelen: het houdt je geïnformeerd omdat je veel contact hebt met bewaarders. Ik hield me overigens ook bezig met foute dingen zoals drugs en hash verkopen. Zelfs schone urine leverde geld op, wanneer je drugs had gebruikt en je urine werd gecontroleerd. In mijn cel bad ik veel. Ik ben christelijk en heb God nodig om niet te ver af te dwalen. Wekelijks ging ik naar de bajeskerk. Na de dertig dagen detentie ben ik nooit meer met justitie in aanraking geweest. Ik kwam in daklozencentrum De Terp in Leeuwarden terecht en werd voorzitter van de cliëntenraad. Inmiddels heb ik een huisje en een gitaar in huis. Na mijn detentieperiode heb ik lange tijd geen muziek meer gemaakt, maar sinds kort pak ik het weer op. Muziek maken brengt het goede in mij naar boven.'

TEKST: SONJA ONCLIN

FOTO'S: ROBERT POSTHUMUS

'Op een gospelachtige manier speelde ik nummers van Jimi Hendrix. Werkelijk de allergrootste jongens stonden te janken'

Hillebrand Klein zat in 2004 ten onrechte vast in de Blokhuispoort. De politie bleek een administratiefoutje gemaakt te hebben. Kent u ook iemand die een straf moest uitzitten in één van de cellen van voormalig gevangenis De Blokhuispoort? Mail redactie@frieslandpost.nl.