

Geloof, hoop en liefde.

Geloof, hoop en liefde dat zijn de drie belangrijkste elementen in het leven.

Van deze moet liefde de belangrijkste zijn.

God heeft zijn liefde aan de mens getoond.

Zijn Zoon is gestorven, opgestaan en gekroont.

Daardoor zijn al onze zonden vergeven.

En mogen wij in nederigheid en genade leven.

Zonder de liefde zouden de andere twee niet bestaan.

En ieder zou zijn eigen weg gaan.

In de wereld zullen er altijd deuren voor je dicht blijven staan.

Open je hart God opent deuren en geeft je een liefde vol bestaan.

Zamen met de heilige Geest worden gekronkelde wegen weer recht.

Leef in waarheid in de hemel worden we straks berecht.

De heilige Geest zal je in alles adviseren.

Luister naar je geweten het zal je leven in positieve zin keren.

Leef in harmonie met je mede mens.

Bid eens voor een ander en doe een wens.

Als kinderen van God hoeven we niet meer eenzaam te zijn.

Prat eens met Hem over je heden, verleden en al je pijn.

In de Bijbel staat namelijk geschreven.

Vraag het aan de Heer en het word je gegeven.

Tot slot de prijs die Jezus voor ons heeft betaald.

Laat het niet voor niets zijn Hij wacht tot dat jij je beloning haald.

Leef in waarheid, liefde en respect.

Voed de armen en doe voor hen eens een gebed.

Amen.

Voor degene die hier iets over willen lezen. In 1 Korinte vers 13 schrijft apostel Paulus iets over geloof hoop en liefde. Dit bybel gedeelte sprak my erg aan. Ik hoop dat het jullie ook zal aanspreken. Gods zegen

En broeder die om jullie geeft.

