

DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.

's-Gravenhage, 11

Juli 1947

Zeer geachte heer Janssen.

Geruz van mijn reis naar het Noorden,
mag ik uief ualoken te mijn hartelyken
dank te betuigen, voor de vreedelyle
wyze waarop u myz Maandag j.l. ont-
vangt hebt en de moeite die u zich
getroost heeft myz in uw justicial rond te
leiden. Ik heb met grote belangstelling
maar met minder met grote bewondering
kennis gekomen van wat er op uw

initiaaleef & onder uw leiding geprest en
wordt in onze belangryste staatsinrichting,
wanneer de vernieuwing van ons gevangenis-
wezen, die voor de deurstaat, in deze jeest
zich zal voltrekken, dan zal er iets goeds
uit geboren worden. Ik wensch de succes
hate succes by uw moeilijke doch heeren
arbeid.

In mijn korte gesprek in de bankwerkkij met
de gedetineerde van der Kleijs, heb ik hem
gezegd dat ik zou zien, wat ik voor hem kon
doen in verband met zijn wensch, in de wagen
te werken. Ik had echter geen gelegenheid de
zaak rustig met hem te bespreken. Misschien
wilt ik hem in de gelegenheid stellen, via te my
eens te schrijven, want het is uits voorgesteld had
waarom; ik kan dan zien of er iets aan te doen is.

Ik mag ook
niet de

aan hem om
meer te begrip te

A.v. Geymans.